

BETEKENIS VAN MEMORIALE PROPOSITI

Beste broeders en zusters van de Derde Orde van Franciscus,

Wat is de betekenis van Memoriale Propositi voor mij en jou? Wat is de waarde ervan voor jou, voor ons? Welke is de zin om dit 800 jaar oude stuk te vieren?

We zijn lid geworden van een Orde. Dat brengt meer orde in ons bestaan. Orde en Regels. Door ons te houden aan afspraken en regels, worden we betrouwbaarder en doelgerichter. Denk maar aan regels in het wegverkeer. Tevens hoe boete ons daarin corrigeert.

We vieren dankbaar, dat 800 jaar geleden de Memoriale Propositi uitkwam. 'Handvest voor de leefwijze van de broeders en zusters van boetvaardigheid, die in hun eigen huizen wonen.' Geschreven voor de mensen in de toen gangbare boetebewegingen, waarin de nadruk lag op apostolisch leven, alles samen delen, je niets-toe-eigenen, volkse prediking, nederig en dienend boete doen, vergevingsgezind en vol erbarmen. Geschreven voor 'Broeders en Zusters, in evangelische liefde verbonden.' Om vrede te stichten bij gewapende conflicten, ergo geen wapens te dragen. Om samen alles te delen en zo het klassenonderscheid en de armoede op te heffen.

Om Christus na te volgen: 'Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen.' Matteüs 25:35-36.

Franciscus had met zijn 'Brief aan de Gelovigen' al velen aangespoord tot gebed, berouw, een boetvaardig en barmhartig leven. Deze brief vormde de evangelische basis voor de formele kerkelijke Memoriale Propositi, waarvan onze huidige Orderegel is afgeleid en laatstelijk in 1978 is afgestemd op veranderde tijdsaspecten.

Franciscus zegent ons, jou, mij in zijn Testament met: 'Moge een ieder die dit alles in acht neemt, in de hemel vervuld worden met de zegen van de allerhoogste Vader, en op aarde met die van zijn geliefde Zoon, tezamen met de heilige Geest, de Trooster.'

Voor ons die geroepen zijn 'Christus te volgen in het voetspoor van de heilige Franciscus van Assisi' (Regel, art. 1), is het een geschenk. Een meetlat om ons leven te ordenen en te regelen naar het Evangelie. Levend 'van het Evangelie, naar het Evangelie' om de weg naar de Vader te gaan door Christus. De Heilige Geest leidt ons. Lees het, en herlees het, grijp ernaar, begrijp het, herkauw erop, verteer het en neem het op in je persoonlijk en gemeenschappelijk bestaan. Als het goed is hebben alle opgenomenen de regel ontvangen. Je kunt die ook lezen via <http://www.ofsnederland.nl/60/Leefregel-OFS.html>.

De regel roept ons op van het Evangelie naar ons leven en van ons leven naar het Evangelie te zien, te kiezen en te doen. Vrede, Gerechtigheid, Eerbied voor de Schep-

ping. De regel draagt ons, franciscaanse seculieren, op om deze in praktijk te brengen in interactie met de wereld waarin wij leven. Naar ons beste kunnen, mogen we samen groeien aan en met onze broeders en zusters in vrede, dienstbaarheid, geduld en vreugde.

Ergo, is onze roeping en taak: 1. Het evangelie leven; 2. Franciscus volgen in Christus door bekering/metanoia in gemeenschap; 3. Als seculieren, in de wereld levend, in leven gevende, lichtbrengende eenheid met alle leden van de Franciscaanse familie.

We zoeken verdieping en herbronning. Dichter bij onze wortels, dichter bij Franciscus en Clara. Dichter bij Christus en de evangelische woorden. Dankend voor de leiding door de H. Geest. Laten we tot slot, staande op de schouders van zovele heilige voorgangers, ons bewust zijn van onze stamboom.



1182-1226 St. Franciscus, voorbeeld voor ons die Christus volledig willen volgen, werd volgens de oudste levensbeschrijving geroepen door Christus in het kerkje van San Damiano: "Franciscus, herbouw mijn kerk". Hij kleepte zich als een arme kluisenaar nadat hij voor bisschop Guido afstand had gedaan van kleding en erfenis van zijn vader Pietro di Bernardone. 'Vanaf nu ken ik alleen één vader: mijn hemelse Vader.' En noemden hij en zijn vrienden zich 'boetelingen uit Assisi.' 'De Heer gaf mij, broeder Franciscus, om te beginnen boete te doen: toen ik in zonden was scheen het mij te bitter om melaatsen te zien. De Heer zelf leidde mij onder hen en ik bewees hun barmhartigheid. En toen ik mij van hen verwijderde, veranderde wat mij bitter scheen in zoetheid van geest en lichaam.'

Eerste Orde van broeders. 1209. Paus Innocentius III geeft deze 'boetende mannen van Assisi' toestemming en opdracht: 'Ga met de Heer, broeders, en zoals de Heer het

nodig acht u te inspireren, predik boetedoening aan allen.' (1Cel 33). Oorsprong van OFM, OFM Cap. en OFM Conv.

Tweede Orde van zusters. 1253. Ontstaan Orde van St. Clara. OSC en arme Clarissen/poor clares, PC, door de pauselijke goedkeuring van de Regel van Clara.

Derde Orde van broeders en zusters. 1221 OFS, voor zowel leken als seculiere geestelijken (diakens, priesters, bisschoppen en zelfs pausen). Franciscaanse seculieren leggen een openbare professie af. Zij zijn niet gebonden aan openbare geloften zoals religieuzen die in gemeenschap leven. De leden van de Derde Orde Regular (TOR), die is voortgekomen uit de Derde Orde Seculier, leggen wel religieuze geloften af en leven in gemeenschap.

Moge je de vrede van God en alle goeds doorgeven.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Felix van Hulsen ofs